



VAN DE REDACTIE



Dit Krantje verschijnt wat later dan gebruikelijk. Als je naar de inhoud kijkt, lijkt het of we echt de scha aan het inhalen zijn. Ik geloof dat er nog nooit een Krantje is uitgekomen waarin zoveel gezellige en feestelijke bijeenkomsten en gebeurtenissen aan de orde kwamen.

Het begon al vroeg in september met het Frietkot in de tuin van de Petruskerk

En dan de feestweek ter gelegenheid van 35 jaar Open Huis, ons zevende lustrum met elke dag lekkers voor de gasten en eindelijk weer eens een - zeer feestelijke - bijeenkomst voor alle medewerkers van het Open Huis en het uitreiken van de vrijwilligerspenningen aan de gastvrouwen die al 12,5 jaar meedoen: Hannie, Joke, José, Loes en Tine.

En omdat de Gemeente geld beschikbaar heeft gesteld om de pijn van de coronatijd wat te stillen kon er nog veel meer georganiseerd worden voor de gasten:

Zo was er op 6 oktober de mogelijkheid om met een bus de lichtjesroute te rijden en de begeleidster vertelde heel wat interessante dingen die je anders misschien niet opgemerkt zou hebben.

Op 20 oktober was dan de verwendag voor de gasten, weer in de tuin van de Petruskerk waar een grote witte tent was opgezet. Het was een evenement dat door Open Huis en 't Hemeltje georganiseerd was voor hun beider gasten.

En dan is de koek nog niet op: op 8 november een tocht naar de Efteling en op 10 november Beekse bergen. Daar horen we vast later nog over.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken. Zo doet Anneke verslag van de bestuursvergadering van 3 oktober.

Op de feestavond in september had zij ook nog veel nieuws te melden en die mededelingen zijn in een aparte rubriek opgenomen.

Bernadette praat ons weer helemaal bij over het wel en wee in het Open Huis.

Mensen die al langer in het Open Huis komen herinneren zich misschien François nog wel; hij was een paar jaar gastheer bij ons en is in augustus op 89-jarige leeftijd overleden. Han was jaren lang een van de organisten die vrijdags tijdens de middagpauzeviering het orgel bespeelde en heeft nu afscheid genomen'.

Dan zijn er ook nog praktische zaken te melden: wat zijn de gevolgen voor ons van het invoeren van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en hoe kom je aan de QR-codacode als je geen laptop en printer hebt.

Anne-Miek was weer ver van huis en schrijft over haar reis met hindernissen.

Dan is er nog de agenda, een herfstgedichtje van Toon Hermans en foto's van lichtjesroute en verwendag

Veel leesplezier met dit Krantje en mede namens Loes een hartelijke groet.

Corry

INHOUD.

Van de redactie	Corry	1
Van het bestuur	Anneke	2
Mededelingen feestavond	Anneke	2
Even bijpraten	Bernadette	3
In memoriam François	Corry	4
Han van Weeren	Loes	4
VOG		4
QR code		5
Frietkot	Loes	5
Lichtjesroute	Loes	5
Verwendag	Loes	6
Reiservaring Zimbabwe	Anne-Miek	6
Gift		8
Agenda		8
Herfstgedicht	Toon Hermans	8
Foto's Lichtjesroute en Verwendag		9

VAN HET BESTUUR



UIT DE BESTUURSVERGADERING.

De vrijwilligersavond.

Deze is inmiddels geweest en was een groot succes, in de bestuursvergaderingen is er tijd besteed aan de invulling van deze avond, de wethouder Renate R, Thijs Eradus van Springplank en natuurlijk aan alle dingen erom heen een hapje en drankje.

De aanvragen voor de VOG verklaringen kunnen ook binnenkort gestart worden, daarvoor zijn het vrijwilligerscontract en de afsprakenlijst aangepast. Ook zijn er nu twee vertrouwenspersonen t.w. Bernadette en Rob K. Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe aangepaste versie van het vrijwilligerscontract voor de bestuursleden.

Trainingen.

De trainingen zijn onderwerp van gesprek geweest, met name naar aanleiding van hetgeen er besproken is. Het bestuur hecht heel veel waarde aan trainingen en intervisie. Het is van groot belang dat er overeenstemming is in de werkwijze en naar gasten toe. Daarnaast is onderling vertrouwen tussen vrijwilligers van groot belang. Anneke gaat hierover in gesprek met Dineke en zij wordt uitgenodigd om hier in een bestuursvergadering over te praten. Verder is besloten dat de afsprakenlijst voor de vrijwilligers aangevuld zal worden ten aanzien van de trainingen en nieuwe vrijwilligers. De tekst zal luiden: Er wordt training gegeven, wij stellen deelname hieraan DE EERSTE twee jaar verplicht.

Het Open Huis heeft een Banner, die was even zoek maar is gevonden, er komt een nieuwe banner bij voor het Open Huis op Zaterdag. Verder worden onze informatiekaarten aangepast met INFORMATIE OVER het Open Huis Op Zaterdag.

Anne en Anneke hebben op 14 oktober een gesprek met de bezwarencommissie VAN DE GEMEENTE EINDHOVEN I.V.M. STOPPEN VAN DE SUBSIDIE.

Verslag gedaan over voorbereiding 20 oktober, eenmalige subsidie gemeente voor verwendag gasten: doen we samen met het Hemeltje. We hebben het vooral gehad over de invulling van deze dag.

De restauratie van de vloer begint op 24 oktober, we zullen dan zolang in de kerk de gasten ontvangen. Het zal van alle kanten enige aanpassing vergen, maar het moet gewoon gebeuren. Hoe lang de werkzaamheden zullen duren, geschat wordt veertien dagen, beter voor ons is gewoon afwachten.

Leo Fijen was een middag te gast voor Rob; er zijn opnames gemaakt voor het programma geloofsgesprekken dat wordt uitgezonden op 14 November.

Verslag over Overleg met 't Hemeltje en het Leger des Heils.

1. de impact die de regel van ontzegging van de toegang op de gasten heeft.
2. Er komt een centrale plaats voor de maatschappelijke opvang. (waar is nog niet bekend)
3. Iedereen ook de gasten hebben last van prikkelbaarheid, we denken door de corona, je moet toch iemand de schuld geven.

Verder is er een kennismakingsgesprek geweest met een van onze donateurs, het verliep heel prettig.

Anneke

Mededelingen feestavond 28 september.

Na het feestmaal op 28 september bracht Anneke een aantal zaken naar voren:

Op de eerste plaats heel fijn dat we met zo velen vanavond bijeen zijn. Het doet ons allemaal goed dat het weer mogelijk is.

Ook de ontmoetingsruimte kan weer goed benut worden, helaas is de middag nog steeds een punt van extra aandacht, het valt soms niet mee om dan als gastvrouw of gastheer dienst te draaien en vandaar dat is besloten onze sluitingstijd in de middag aan te passen naar 16.00 uur.

De gemeente heeft aan de inloophuizen geld gegeven om iets te doen na de Corona periode. Samen met 't Hemeltje wordt dat georganiseerd en op 20 oktober is het zover.

De gasten zullen worden verwelkomd in de tuin van de Petrus Parochie en vanaf twee uur is daar een feestelijke middag, met Bingo, lekkere hapjes en we sluiten af met een heerlijk buffet. Verder kunnen de gasten daar in schrijven voor een uitstapje:

De Efteling, de Dierentuin, het Dufmuseum, het Philipsmuseum of naar de bioscoop.

Als ze willen kunnen ze iemand meenemen. Maar eerst gaan we nog met de gasten ons 35-jarig jubileum vieren, natuurlijk is er koffie en gebak, maar we vragen ze ook mee te gaan als we de lichtjesroute gaan rijden.

Een aanrader is om naar onze website te kijken, hij is vernieuwd er zijn een aantal pagina's bijgekomen en al onze activiteiten staan erop.

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in deze tijd en natuurlijk ook niet bij ons, we zijn dan ook heel blij dat jullie er allemaal zijn, maar toch maken wij ons zorgen voor de toekomst en gaan wij aan de slag om te proberen nieuwe vrijwilligers te krijgen.

Wij vragen jullie dan ook: Help ons mee.

EVEN BIJPRATEN



Eindelijk zijn er versoepelingen, eindelijk mogen we weer bij elkaar aan tafel zitten, eindelijk mogen we meer gasten ontvangen. Wat hebben we daar naar verlangd. Natuurlijk, een beetje afstand houden we nog wel, want covid is niet weg, maar we gaan de goede kant op. Daardoor wordt er weer van alles mogelijk. Om te beginnen hadden we op 11 september het 'frietkot', een evenement bij de Petruskerk, waar een friettent stond, waar iedereen een frietje met kon nuttigen. De Rotary heeft onze gasten en vrijwilligers dit cadeau gedaan.

Waarvoor onze hartelijke dank.

Na anderhalf jaar hebben we eindelijk weer een feestavond gehad op 28 september. Wat was het een feest om elkaar weer te zien, te spreken en

samen te eten. Gesprekstof te over. We hebben heerlijk gegeten, van Thijs Eradus van Sprinkplank040 gehoord hoe het staat met de Maatschappelijke opvang en Renate Richters deelde vrijwilligersspenningen uit aan Joke, José, Hannie en Loes vanwege jarenlange inzet voor het Open Huis. Ook Tine K. krijgt er een, maar zij kon niet aanwezig zijn.

Er waren ook een paar verrassingen voor onze gasten: zoals u weet, heeft de gemeente haar subsidie aan ons gestopt, vanwege de nieuwe vorm van Maatschappelijke opvang.

In coronatijd, hebben onze gasten flink moeten inleveren aan het krijgen van een luisterend oor of een fijn gesprek. Om dat te compenseren heeft de gemeente ons en 't Hemeltje ieder € 7.500,- gegeven om onze gasten te verwennen. We hebben besloten om dit samen met 't Hemeltje te doen. Zo hebben we op 6 oktober met een aantal gasten en vrijwilligers in een bus de lichtjesroute gereden. Wat was dat leuk! We hadden een gids die ons van alles vertelde over de verschillende lichttornamenten en hun geschiedenis.

Op 20 oktober komt er een tent op het grasveld van de Petruskerk aan de Kloosterdreef, waar we bingo spelen met mooie prijzen en waar ook drinken is met wat lekkers. Dat belooft een mooie dag te worden.

Daar komt bovenop, dat wij, samen met het straatpastoraat € 2.000,- hebben ontvangen van Sprinkplank040. Er worden nog plannen gemaakt voor de besteding daarvan.

Jullie hebben het waarschijnlijk gemerkt aan de lekkere broodjes en het gebak: in de week van 28 september bestond het Open Huis 35 jaar en na zolang nog steeds springlevend. Wel is het inmiddels duidelijk, dat er behoefte is aan nieuwe vrijwilligers. Als jullie mensen kennen, die geïnteresseerd zijn in dit soort vrijwilligerswerk: nodig hen uit om een keer te komen kijken.

Inmiddels hebben we de eerste trainingen weer achter de rug en in november komt er nog een. Ik hoop dat we die weer met velen volgen. Het blijkt in een behoefte te voorzien om met elkaar de verhalen te delen vanuit de praktijk, maar ook te kijken, hoe we ons, als vrijwilligers, kunnen verbeteren.

Wat fijn, dat we na zoveel tijd weer positieve berichten hebben. Ik hoop dat dat, met enige voorzichtigheid, zo blijft.

Bernadette

IN MEMORIAM FRANÇOIS FRIEDERICHS



Op 12 augustus overleed François Friederichs. François was augustijn en heeft het grootste deel van zijn werkzame leven als priester in Frankrijk doorgebracht.

In 2012 - terug in Nederland - was hij thuis in Mariënhage.

Hij was een man van contacten en ontmoetingen van mens tot mens. Zo is hij van 2012 tot en met 2014 gastheer in het Open Huis geweest.

Daarna kwam hij nog wel eens als gast binnenlopen.

François overleed in de leeftijd van 89 jaar.

Mag hij in vrede zijn bij God en bij mensen.

Corry

HAN VAN W.



Tijdens de jaarvergadering wilden wij afscheid nemen van Organist Han van W.; hij speelde de laatste keer tijdens onze viering voorafgaand aan de feestavond op

28 september.

Door een misverstand lukte het niet, maar niet getreurd we zochten hem gewoon op.

Han die jarenlang op alle gebied actief was achter het orgel of het nu de Protestantse gemeente Son en St Oedenrode, bij de KVOK is, of uitleg gaf over de orgels hij was overal te vinden dus ook in de Catharinakerk.

Han fijn dat je altijd voor ons klaar stond en onze hartelijke dank.

Loes

VOG (verklaring omtrent gedrag)

De regeling is ingegaan op 1 januari 2016.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justitie of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als een aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank. Heeft u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijgt u een VOG.

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, moeten tegenwoordig ook in het bezit zijn van een VOG. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, die het vrijwilligerswerk in de weg staan. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie-en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid van kwetsbare groepen in de samenleving. Ongeveer de helft van alle Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Zij zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Sommige vrijwilligers werken met kwetsbare mensen en daarom is het wenselijk dat zij een VOG kunnen tonen.

Ook voor ons kan bovenstaand gaan gelden.

Om voor een gratis VOG in aanmerking te komen moesten er wat zaken binnen onze organisatie worden aangepast.

Er is nu sprake van een nieuwe vrijwilligersovereenkomst en een nieuwe afsprakenlijst.

Voor de gastvrouwen - gastheren, die een VOG nodig hebben is er ook sprake van een nieuwe vrijwilligers overeenkomst. (ben je na 1 januari 2016 bij ons gekomen dan geldt ook bovenstaande)

Voor ons allemaal betekent het dat we een nieuwe afsprakenlijst krijgen.

Wij zijn bezig dit allemaal in orde te maken en binnenkort krijgen jullie de nieuwe afsprakenlijst.

This is aan het uitzoeken of we voor ieder van

ons een gratis VOG kunnen aanvragen. Dat kan als we aan een aantal voorwaarden voldoen en één er van is dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van het doel van een VOG.

Het bestuur kan voor ieder van ons een VOG aanvragen en ieder moet dan via zijn of haar DIGID dit aanvragen. Na 1 tot 4 weken krijg je (als het goed is) de VOG thuisgestuurd.

QR CODE EN BIBLIOTHEEK

Formulieren om een papieren Corona Check QR code aan te vragen liggen in de bibliotheek en zijn zo te verkrijgen.

Op dinsdag en zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur zijn er speciaal collega's aanwezig die kunnen helpen met de Corona Check app.

Hiervoor hoef je geen afspraak te maken.

Heb je geen printer?

Bel dan met de helpdesk van de Corona Check via het telefoonnummer **0800 1421** en je krijgt het bewijs toegestuurd. Je hebt hiervoor alleen je BSN-nummer en postcode nodig.

Spreekuur coronatoegangsbewijs

Heb je hulp nodig met het installeren of gebruiken van de Corona Check App of het printen van een QR-code? Wij helpen je graag verder.

Elke dinsdag en zaterdagochtend is in De Witte Dame tussen 11.00 uur en 12.00 uur het **DigiCafé** en het **Informatiepunt Digitale Overheid**.

Voor vragen over de Corona Check-app en het coronatoegangsbewijs ben je zowel bij het DigiCafé als bij het Informatiepunt Digitale Overheid welkom.

Dit kan allemaal in de bibliotheek.

Maar natuurlijk kunnen wij je in het Open Huis ook helpen, wij hebben immers een laptop en daar kunnen wij van alles mee, dus gewoon doen of even vragen dan gaan we aan de slag.

Loes

FRIETKOT

Wie heeft er niet gezegd 'frietje met', dat kennen we toch allemaal.

En dat kon allemaal op de zaterdag dat het frietkot er was, mogelijk gemaakt door de Rotary.

Ook hier is genoeg gegeten en lekker gesmuld.



Helaas waren er iets minder mensen dan verwacht, maar dat mocht de eetlust niet drukken.

Er werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om frites te eten met kroket, frikandel enz., er iets lekkers bij te drinken en er samen van te genieten.

Dus is een oprechte dank aan de Rotary die dit allemaal mogelijk maakte op z'n plaats.

Hartelijk Bedankt en graag tot volgend jaar.

Loes

DE LICHTJESROUTE



We bestaan 35 jaar en dat vieren we ook, niet alleen koffie, thee met gebak, maar een cadeautje en wel de mogelijkheid om de Lichtjesroute te rijden.

Ieder jaar sieren meer dan 100.000 lampjes de Lichtjesroute in Eindhoven. Tachtig vrijwilligers werken maandenlang toe naar het monteren van alle lichtjes van de 60 projecten die worden verlicht in de lichtstad.

De inschrijving begon en er waren er heel wat. Er werd een bus geregeld en een rolstoelbusje dus iedereen kon mee.

Koffie en koek voor onderweg, wat nog meer niets meer alleen instappen.

We gingen op woensdagavond en helaas regende het bijna de hele dag en zo ook tussen zes en

half acht viel er het nodige.

Resultaat niet iedereen was gekomen.

Het rolstoelbusje had maar een passagier, die werd naar de grote bus gereden, met behulp van vakkundige handen de bus in geholpen, waarna we vertrokken.

Er was een gids mee en dat was heel prettig; ze legde alles uit over het ontstaan, de verlichting (led), wees op zaken die we anders vast over het hoofd hadden gezien en het belangrijkste ze hield ons scherp, dat bleek wel toen ze de Paterskerk de Catharinakerk noemde, dat vergeet ze echt nooit meer.

Ook vertelde ze dat de cijferplaat van de klok opzet klokgebouw geen cijfers laat zien, maar het woord Philips. Voor mij iets nieuws ik wist het niet.

We kwamen na een mooie rit weer terug op de Wal.

Thijs heeft prachtige foto's genomen en een paar ervan zie je in dit Krantje.

Het was een bijzondere avond en we hebben genoten.

Loes

DE VERWENDAG



Wat een feest, wat gezellig, bingo gespeeld en heerlijk, heerlijk gegeten.

Dit is in vogelvlucht, hoe het was, maar je moet beginnen met organiseren en dan uitvoeren en dat is denk ik geweldig geslaagd.

En dat allemaal vanwege Corona, want daardoor kregen we het financieel voor elkaar.

Er was geld van de overheid gegeven aan de gemeente en die gaven het weer door: er moest iets gebeuren en wel voor eind december.

't Hemeltje en Het Open Huis gingen samen aan de slag en het eerste resultaat was op 20 Oktober. En ik kan wel zeggen "Samen Sterk".

Om populair te zeggen gewoon doen en door

gaan.

Als iemand iets te kort is gekomen dan ligt het echt aan die persoon, want er was van alles voldoende.

De weergoden waren ons goed gezind, het was droog.

We waren met zo'n honderd man inclusief de vrijwilligers die je gewoon nodig hebt op zo'n dag, dat zijn de gouden handjes.

Bij het naar huis gaan nog een zakje met lekker warme sokken en handschoenen. Dat was op tijd want in de avond sloeg het weer om en vreesden we dat de tent daar ook van te lijden had gehad. Nee hoor die stond er nog pontificaal en helemaal droog van binnen.

De twee toiletunits waren omgewaaid: gelukkig geen schade. Conclusie: gezellig, perfect feest en wellicht voor herhaling vatbaar.

Het begin van de verwennerij is gemaakt, nu nog op naar de Efteling, Beekse Bergen, museum of bioscoop dan is alles afgerond.

En over bovenstaande activiteiten schrijven we volgende keer. Tot dan.

Loes

REISERVARINGEN ZIMBABWE

'Hoe hou ik mijn stress onder controle?'



Zoals ik al eens eerder heb geschreven heb ik als voorzitter van 'Stichting Kufambatose - Samen op pad' een relatie met Zimbabwe. We hebben daar een project lopen voor kinderen met een motorische handicap en hun ouders. Ieder jaar gaan we op projectbezoek. Vorig jaar kon dit door de Corona niet doorgaan. Ik koppel aan zo'n bezoek dan ook een bezoek aan Tengenenge vast, een beeldhouwdorp in het noorden van Zimbabwe. Deze keer had ik 2 weken gepland om daar met bevriende kunstenaars te werken.

We waren blij 16 Juli weer te kunnen vertrekken. Er ging deze keer meer voorbereiding aan vooraf dan andere keren. Een dag googelen welke formulieren ik waar nodig had om te kunnen reizen en Zimbabwe binnen te komen. En welke eisen er in Zimbabwe golden in welke regio. Beeldhouwen in het noorden, projectbezoek in het zuiden.

Ik ging vol goede moed op pad. Van de cursus

Mental Health First Aid wist ik dat je het beste rustig kunt blijven en goed voor jezelf moet zorgen. En dat je altijd hulp kunt vragen. Dus ik zou het wel redden!

Nodig was sowieso een negatieve PCR test, die bij aankomst in Harare/ Zimbabwe niet ouder mocht zijn dan 48 uur. De geplande vliegtreis zou zo'n 30 uur gaan duren, daarbij kwam dan nog de reis per trein naar Schiphol en het op tijd moeten inchecken i.v.m. alle Coronaregels. Dus op zoek naar een testbureau die een snelle uitslag kon garanderen. Spoedtest.nl, dat bleek de oplossing. Door wat extra's te betalen zou ik op tijd de uitslag ontvangen, zodat ik de uitslag nog thuis kon uitdraaien net voor mijn vertrek per trein naar Schiphol.

Echter, om 5 uur 's morgens nog geen uitslag PCR test. Toch maar gewoon op weg naar Schiphol. Vanaf 7 uur was Spoedtest.nl telefonisch te bereiken. Uiterlijk half 10 moest de bagage ingecheckt zijn, maar liever eerder. Net voor de Schipholtunnel bleef de trein stil staan, rookontwikkeling in de tunnel. Terug naar Amsterdam Zuid en met de bus naar Schiphol. Ok, tijd genoeg hoor. In Amsterdam Zuid reed er toch weer een trein naar Schiphol. Zie je wel, het lost zich vanzelf op.

Echter nog steeds geen uitslag PCR test. Ik continue bellen, maar kwam er bijna niet door. Leo, mijn man, hield ondertussen de perikelen met de treinreis bij. Na 3 beloftes van uitslag binnen een half uur kwam dan eindelijk de test uitslag op de mail. Inmiddels waren we al op Schiphol bij de incheckbalie. Om 9.15 uur kon ik dan eindelijk inchecken, maar had nog geen papieren versie natuurlijk. Ik zou in Frankfurt wel kijken wat mogelijk was, ik had daar 9 uur overstaptijd.

Ik moet zeggen dat mijn stressniveau aardig was opgelopen! Als ik deze vlucht niet haalde, hoe kwam ik dan in Zimbabwe? Kwam ik dan nog binnen de 48 uur van mijn geldige PCR test in Harare aan? Zo niet, waar zou ik dan een nieuwe test moeten laten doen, laat staan een papieren versie zien te krijgen?

Rustig nu achteraan in de rij om de bagage in te checken. Helaas, de wet van Murphy gaat door! De computer van de incheckbalie viel uit. Oh, dan zal het vliegtuig wel wachten. Maar nee hoor, dat vertrekt gewoon. Poeh, wat nu. Er kwam een aanbod voor een alternatief. Dat betekende binnen 1 uur vertrekken naar Nairobi, en vandaar dan naar Harare. Aankomst midden in de nacht om 1 uur. Wat moet ik als alleenstaande witte vrouw midden in de nacht in Harare, zonder

een besproken hotel?

Contact met de lodge waar ik de volgende nacht een kamer had vastgelegd, lukte niet. Wat nu? Vooral proberen rustig te blijven!! Maar dat werd wel moeilijker! Men draaide voor mij nog de negatieve PCR test uit op papier, voor deze keer gratis i.p.v. voor € 5.

Mijn man had intussen de mogelijkheid bekeken om met de trein naar Frankfurt te reizen en daar dan mijn vervolgvlucht naar Afrika te nemen. Dat was de oplossing! Snel met de trein naar Amsterdam Centraal en daar op de trein naar Frankfurt. Gelukkig, dat was gelukt. Even bellen met Ethiopian Airlines dat ik nu in Frankfurt mijn bagage zal inchecken. Een grote rugzak en een grote koffer van ieder 23 kg, een rolkoffer als handbagage en een grote handtas. Alle kleding en speelgoed voor Zimbabwe moest ergens in toch. Eenmaal in de trein, even bellen met Ethiopian Airlines. 'Ja maar mevrouw, als u de eerste vlucht niet neemt, vervalt de hele reis'. Oh nee! Poeh, mijn stressniveau werd weer wat opgeschroefd. Maar vooruit, als ik per mail zou bevestigen dat ik niet zou reclameren bij hen i.v.m. de gemiste vlucht naar Frankfurt, zou men voor mij zonder kosten mijn reis opnieuw boeken, zodat ik gewoon de vervolgvluchten vanaf Frankfurt zou kunnen nemen. Na wat geharrewar met mijn telefoon lukte dat. (mail verliep aanvankelijk over mijn spam, die ik op mijn telefoon niet kan openen). Gelukkig was er een aardige conducteur waar ik mijn verhaal aan kwijt kon en die mij geruststelde dat hij mij zou helpen bij het uitstappen in Frankfurt. Ik werd weer wat rustiger. Mijn man was in Nederland weer uit de trein gestapt.

Mooi op tijd aangekomen in Frankfurt. Geen conducteur te zien bij het uitstappen. Dan maar zelf gesjouwd en net op tijd uit de trein. Poeh!. Geen lift te zien, wel dichtbij een roltrap. Hoe kwam ik daar vanaf?? Hulp vragen mag! Ok. Een meisje hielp me met de roltrap, maar kon me niet verder begeleiden naar de hal van het vliegveld. In die gang was ook geen karretje te vinden. Dan maar als pakezel naar de hal zien te komen. Aangekomen in de hal, zag een aardige assistente van het vliegveld mij sjouwen en vroeg of het wel allemaal goed ging. Oh, ik in mijn beste Duits verteld dat het eigenlijk helemaal niet goed ging, en vertelde van de start van mijn reis. Ze ging voor mij een karretje regelen, leidde me naar de incheckbalie voor de businessclass, een korte rij dus. En leidde me daarna naar een korte rij voor controle van de handbagage. Wat een engel!! Ik werd er nog wel uitgepikt voor een extra foullering. Er was iets gezien op mijn rug. Het

was een grote zweetplek, poeh poeh.

Ik ben eerst even ergens op een tafel gaan zitten om bij te komen. Daarna naar de gate, daar was nog plaats in een wat luie stoel. Goed voor jezelf zorgen! Dus bezette ik die stoel en kon ik even verder uitrusten.

De vliegreis verliep verder prima. Met de nodige ingevulde formulieren door de douane in Harare. Ik had een taxi geregeld naar de lodge. Echter geen taxichauffeur voor mij te zien deze keer. Gebeld met de lodge. 'Mevrouw, daar moet u zelf voor zorgen'. Ok. Maar wie kan ik daar vertrouwen?

Percy, mijn vriend uit Tengenenge zou me de volgende ochtend oppikken van mijn lodge. Hem heb ik gebeld. Gelukkig had hij bereik met zijn telefoon (wat in Zimbabwe niet altijd normaal is) en was hij al in Harare. Na een uur wachten, ja, daar was hij.

Langzaam kon ik ontspannen. Het was een happy end geworden!

Ik had twee geweldige beeldhouw weken in Tengenenge. En daarna een zeer motiverend bezoek aan ons project in het Zuiden. Wat een passie en een enthousiasme bij onze lokale projectcoördinator en wat een enthousiaste moeders en lieve kinderen. Wat een mooie, maar ook schrijnende situaties. Een verslag van ons projectbezoek is te vinden op de website www.kufambatose.eu, onder het kopje Nieuws.

Het was goed om te ervaren dat aandacht, een luisterend oor en iemand die je even mee aan de hand neemt inderdaad ontzettend waardevol is! Zo kun je inderdaad stress onder controle krijgen. Ik wens eenieder een goede tijd.

Groeten,

Anne-Miek

GIFT



Rob en Loes nemen de gift van Springplank040 voor Open Huis en Straatpastoraat in ontvangst.

AGENDA



8 november	met de gasten: naar de Efteling
10 november	met de gasten naar de Beekse bergen
14 november	21.45 u uitzending geloofsgesprek met Rob K op NPO 2
15 november	Training
26 november	inleveren roosterwensen bij Nel
13 december	kerstviering medewerkers
19 december	Concert 4Tune
24 december	Festival of lessons and Carols

HERFSTGEDICHT

Liedjes van de herfst
zijn altijd somber
zijn gemaakt van
okers en van omber

toch ken ik septembers
met een gouden glans
toch zijn er novembers
met een toverdans

de zon heeft in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
uit de sneeuw geplukt

en daarom schrijf ik
in dit kleine lied:
niet wachten op de lente
want dan komt ze niet

Toon Hermans (klein liedje)

LICHTJESROUTE 6 oktober



Bevrijdingsvuur



Smurfenland



Evoluon



Wijken van Eindhoven

VERWENDAG 20 oktober



Bingocontrole



Vele handen scheppen op



Iedereen had een bord vol