

Open Huis krantje

december 2021, nummer 133

open huis
sint cathrien



Lieve mensen,

Al weer bijna een jaar voorbij, wat gaat de tijd toch snel, en het lijkt wel of het naarmate ik ouder word het steeds sneller gaat!

In december blikken we onvermijdelijk terug op het afgelopen jaar en laten we de mooie en de minder mooie momenten aan ons voorbij gaan.

Het is ook het moment dat we even aan elkaar denken, elkaar het beste wensen, liefde, geluk en gezondheid. We leven nu, zowel letterlijk als figuurlijk in de donkere dagen voor Kerst; onderstaand gedicht roept ons op om met een kaars licht te brengen in deze donkere dagen.



Steek een kaars aan in het duister
laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij gaat liefde zijn.

Hein Stufkes

Daarbij spreek ik speciaal voor dit jaar de wens uit dat het komende jaar alles weer wat meer als vanouds kan gaan. Dat we elkaar zonder al die noodzakelijke beperkingen, weer kunnen ontmoeten.

Ik wens jullie allen ondanks alles, dat jullie deze dagen kunnen vieren met hen die jullie dierbaar zijn en voor het nieuwe jaar wens ik jullie gezondheid, genegenheid en liefde.

Anneke Nieuwenhuizen

VAN DE REDACTIE



De indeling van het december Krantje is wat anders dan gebruikelijk. Geen kerstbijeenkomst dit jaar, en daarom de kerstgroet van onze voorzitter Anneke op de voorpagina.

Loes heeft gesprokkeld en zoals je kunt zien heeft ze heel wat vermeldenswaardigs gevonden en zelf geschreven:

over nieuwe vrijwilligers,
over Chris die een andere baan heeft,
over het jubileum van organiste Ria,
over het Franciscusfonds, over nieuwe vrijwilligers,
over de vloer in de Ontmoetingsruimte,
over het Open Huis op zaterdag...

Ook doet ze verslag over de tochten naar de Efteling en de Beekse Bergen.

En dan is er ook nog de uitleg over de functie van vertrouwenspersonen, die ondertussen zijn aangesteld.

Er zijn ook een paar externe bijdragen: Sven liep een dagje stage in het Open Huis en doet daar verslag van.

Rokus schrijft over zijn kookboek waarvan de opbrengst ten goede komt aan Het Hemeltje. En Chris Mondt schrijft over de Evensong die vijftienvintig jaar lang tien keer per jaar werd gezongen.

Mede namens Loes alle goeds toegewenst,
Corry

INHOUD

Kerstgedachte	Anneke	1
Van de redactie	Corry	2
Nieuwe vrijwilligers	Loes	2
Bedankjes	Loes	2
Busreisjes	Loes	3
Verslag stage	Sven	3
Vertrouwenspersonen	Loes	4
Open Huis op zaterdag	Loes	4
De vloer	Loes	5
Kookboek	Rokus	5
Evensong exit	Chris Mondt	6
Tentoonstelling Anne Rensen	Corry	6
Gedicht	M. v.d. Berg	7

NIEUWE VRIJWILLIGERS:

Ja, het staat er echt Nieuwe Vrijwilligers dat is goed nieuws.

Ze gaan zich nog even voorstellen, maar dat doen we later in ons volgende krantje.

Nu vast welkom aan Ine en Mohammad veel succes en we hopen dat jullie je vlug thuis gaan voelen.

Mohammad is al begonnen en Ine zien we in januari.

Ik hoop dat in het volgende krantje weer een kopje Nieuw Vrijwilligers is, dat zou heel fijn zijn.

Loes



BEDANKJES

Chris

Chris een van onze beheerders heeft een nieuwe baan, daarom hebben we afscheid van hem genomen. Chris hartelijke dank voor alles en voor het behulpzaam zijn binnen het Open Huis.

Jammer dat je weg gaat, maar heel veel succes in je nieuwe baan.



Jubileum

Een van onze organisten die spelen tussen de middag was 50 jaar Organist en daarom: Rina hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum.

Fonds Franciscus of Kansfonds

Met het Fonds Franciscus programma bieden zij financiering, training en ondersteuning op maat. Ook ons inloophuis heeft financiële ondersteuning ontvangen, daar moet wel iets tegenover staan en een van de zaken die dit jaar op het programma stond was de impacttool. De Impacttoolkit is er voor het in kaart brengen van impact van ons inloophuis.

De impact van het inloophuis is de waarde die het inloophuis voor haar bezoekers creëert en aan het inloophuis toegeschreven kan worden. Dat wat niet gebeurd zou zijn als het inloophuis er niet was geweest.

Belangrijk is: Leren Inzichten voor onze eigen organisatie.

- Communiceren: Inzichten delen.

- Verantwoorden :anderen overtuigen met inzichten.
Ook wij zijn aan de slag gegaan en er ligt op dit moment een concept verslag bij het bestuur. Zodra we het daar behandeld hebben, komen wij erop terug en zullen jullie zeker inzage geven. Het is tenslotte voor ons allemaal belangrijk.

ONZE BUSREISJES



Na een prachtige verwenmiddag, waarvan iedereen genoten heeft stonden er nog meer activiteiten op het programma. In de planning was een dagtocht naar de Efteling en naar de Beekse Bergen. Iedereen enthousiast en veel inschrijvingen, 66 voor de Efteling 23 voor de Beekse Bergen. Iedereen aan de slag vanwege corona moest er opgegeven worden hoe laat en met hoeveel personen. Voor de Efteling een grote bus, met achter de hand een privé auto als we er niet allemaal in konden . Lunchpakketjes gemaakt en helemaal klaar voor de start. Wat een teleurstelling op maandagmorgen, geen 66 maar 38 mensen die meegingen. Niet meegaan kan, je kan ziek zijn of plotseling iets hebben, maar zomaar wegblijven dat doe je toch niet. Zet ons wel aan het denken, want iets organiseren kost tijd en geld en dat groeit ook bij ons niet aan de bomen. We hebben onze dag er niet door laten bederven en die mee zijn gegaan hebben genoten. Een paar ervaringen zijn te lezen op onze website. Als je die een keer wilt bekijken, wij hebben een laptop dus vraag er gewoon naar. We hadden ons in groepjes verdeeld en hebben zo het park bezocht, dus zijn er verschillende routes genomen. De ene het sprookjesbos, de ander de Baron, Droomvlucht, Fata Morgana, en nog veel meer. We hadden prachtig weer, kwamen voldaan mee weer aan bij de bus. In een woord Prachtig, ik zou me de volgende keer maar bedenken en gewoon meegaan.

3

Twee dagen later gingen we naar de Beekse Bergen, vol verwachting klopte ons hart, hoeveel zouden er nu zijn. Een paar van onze gasten hadden geluk en mochten ook vandaag mee, zodoende zijn we met 30 mensen naar de Beekse Bergen geweest. Rob had in gedachten weer een worst gebracht bij de Clarissen (dan krijg je meestal mooi weer. *Opmerking: in Eindhoven zijn geen clarissen meer en ten tweede ze waren vegetarisch.*) Maar we hadden ook hier mooi weer en hebben zoveel dieren gezien, die daar zo'n groot terrein ter beschikking hebben, geweldig. Het is bijna het omgekeerde van een gewone dierentuin, de dieren heel veel ruimte, de bezoeker duidelijk minder. Er schijnen 100 verschillende diersoorten te zijn, die hebben we heus niet allemaal gezien, maar wel heel veel, De meesten van ons hebben een bootsafari, een bus safari of wandelsafari gedaan. En hebben vast wel, gorilla's, Hyena's Giraffen, Panters, Neushoorns, Zebra's, de Steppevos en nog veel meer dieren gezien. Er is veel gelachen en heel erg genoten en ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik wil graag nog een keer. Is dan misschien de bus voor 60 man echt te klein?

Zie ook onze website www.openhuiscathrien.nl

Loes

MEELOPEN DAK- EN THUISLOZEN



Hallo ik ben Sven; ik ben 16 jaar en heb mee gelopen met de dak- en thuislozen daarin heb ik de lunch voorbereid en heb ik ook gezien hoe het achter de schermen gaat. Toen de mensen binnen liepen werd het steeds gezelliger; de mensen waren in een goede sfeer. Toen het etenstijd was kregen ze een zakje mee met fruit,

drinken en wat te eten en ook hadden ze nog soep gekregen. Mijn ervaring was erg leuk en heb ook even met een vrouw gepraat dat was leuk om te doen.

Met vriendelijke groet

Sven

VERTROUWENSPERSONEN



g

Vertrouwenspersoon vrijwilligers Bernadette.
Vertrouwenspersoon gasten Rob.

Een vertrouwenspersoon aanstellen binnen de (vrijwilligers)organisatie, is niet verplicht, maar zeker wel aan te raden. Want ook in onze organisatie kunnen vrijwilligers geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesaties.

Als bestuur willen we een beleid voeren dat een veilige werkomgeving biedt aan vrijwilligers. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon laten we zien dat wij dit onderwerp serieus nemen. Behalve dat het daarom slim is om een vertrouwenspersoon aan te stellen als onderdeel van het beleid, is het voor vrijwilligers vooral ook fijn om iemand te hebben bij wie ze terecht kunnen met hun problemen en vragen.

Ongewenste omgangsvormen en integriteit

Overall waar mensen met elkaar in contact zijn kunnen spanningen voorkomen in de omgang: een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een dreigend conflict, ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit. De beleving hiervan is voor iedereen verschillend. Jij bepaalt voor jezelf wanneer die grens is overschreden of onder druk staat.

Ongewenste omgangsvormen

Er is sprake van 'ongewenste omgangsvormen' als je wordt benaderd op een manier die niet hoort bij een gewone collegiale relatie. Denk aan: agressie, bedreiging, discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie. Ook roddelen, pesten en het verspreiden van geruchten zijn ongewenste omgangsvormen.

Integriteit

Integriteit kan het vertrouwen maken of breken. Het is dus belangrijk dat mensen integer zijn. Daarom is het nuttig dat er regels en gedragscodes zijn om die integriteit zoveel mogelijk te waarborgen. Maar minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit.

Jouw organisatie en jij

Het beleid van de stichting mag er op gericht zijn om gewenste omgang te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken. Iedereen heeft tenslotte recht op een prettige en ontspannen activiteit, waar men zichzelf kan zijn.

Wat kun je doen wanneer je te maken krijgt met een ongewenst omgangsvorm?

Niemand hoeft te accepteren dat zijn of haar grenzen worden overschreden. De eerste stap is daarom dat je er zelf iets aan probeert te doen door de situatie en jouw gevoelens te bespreken met die ander. Als dit niet tot de gewenste verandering leidt of je durft het niet, dan kun je iemand inschakelen om jou hierbij te ondersteunen, zoals de vertrouwenspersoon.

Wat kun je doen bij vermoedens of feitelijke ethische of integriteitskwesaties?

Je kunt met de vertrouwenspersoon spreken over deze kwesaties en hij geeft uitleg over de geldende gedragscode. Hij of Zij wil je begeleiden, ondersteunen en helpen wanneer je je vermoeden eventueel wilt melden bij de leiding van je organisatie. Wanneer je anoniem wil blijven dan kan de vertrouwenspersoon namens jou optreden als intermediair. Ook geeft hij of zij nazorg en houdt hij/zij je op de hoogte van de voortgang en eventuele afhandeling van de melding. Even goed om te weten: de vertrouwenspersoon doet zelf geen onderzoek en is niet betrokken bij het toepassen van sancties.

Het kan enorm opluchten om niet alleen rond te lopen met spanningen of een naar gevoel maar gewoon je hart eens te luchten. Bij de vertrouwenspersoon worden al jouw opties en de mogelijke gevolgen besproken. Hij/Zij heeft een geheimhoudingsplicht en onderneemt alleen iets als je dat zelf wilt.

Loes

OPEN HUIS OP ZATERDAG

Het Open Huis op Zaterdag is niet meer weg te denken aan de kloosterdreef in Eindhoven. Steeds meer gasten weten de weg te vinden en



al voor openingstijd zoekt men een plaatsje bij de deur. Het is gelukt, we zijn het hele jaar voor zover het kon open geweest mede dankzij de

medewerking van de gastvrouwen en heren en natuurlijk - niet onbelangrijk - de Petrus Parochie, waarvoor onze hartelijke dank. Ook Rob is meestal van de partij en zorgt voor de boodschappen en soms voor Robs specialiteit de soep en dan is het smullen geblazen. Eenmaal in de vijf, zes weken draaien de gastvrouwen en heren een dienst met heel veel inzet. Er is een goede sfeer, met af en toe een stemverheffing maar dat houdt ons alert. Bent U op zaterdag in de buurt kom gezellig eens aan, we ontvangen U graag met een kopje koffie.

Loes

DE VLOER



De vloer in de ontmoetingsruimte kon veel hebben, maar niet teveel water en dat was duidelijk merkbaar: er waren bobbelts, de plinten waren eraf, in een woord het zag er niet uit. Na heel wat wikken en wegen werd er besloten om de oude vloer te restaureren en men begon aan de klus, alles werd er eerst uitgehaald en toen kon men alles overzien; conclusie erg nat. Dus eerst drogen, nadat dat gebeurd was konden we nog even terug in de ontmoetingsruimte.

Wat moet dat worden zullen heel wat mensen gedacht hebben, maar er zijn mensen die hebben het in hun vingers en zo iemand was binnen de ontmoetingsruimte aan het werk en het resultaat is verbluffend, het is mooi geworden, het kleurverschil trekt nog weg, nu nog bescherming om de tafel en stoelpoten en klaar is het. Nu maar hopen dat we het ook zo mooi houden, we zullen ons best doen.

Loes

KOOKBOEK

Over Rokus

Ik ben Rokus Harder en koken is mijn grootste passie.

Zo ongeveer 10 jaar geleden pakte ik het

koken serieus op door te gaan cateren voor kleine en grote groepen.

Regelmatig geef ik workshops: pizza bakken, worst maken of Italiaans koken. Niets geeft meer plezier dan samen iets moois te koken en samen te eten!

Met mijn vrouw Corien woon ik in Best. We hebben drie mooie kinderen die ondertussen uitgevlogen zijn. We houden van gezelligheid en hebben vaak gasten in huis voor een etentje, of logés voor kortere of langere tijd.

Samen hebben we veel gereisd en in verschillende landen gewoond, zoals: India, Turkije, Libië en Nederland.

Al jaren combineer ik mijn passie voor koken met goede doelen. Op die manier wil ik mijn steentje bijdragen om meer mensen een beter leven te geven. Zo heb ik mijn eigen lasagne foodline gehad en daarmee € 25.000 opgehaald voor Amref Flying Doctors.

Nu is mijn nieuwste project dit kookboek, waarvan ik de totale opbrengst doneer aan inloophuis en daklozenopvang 't Hemeltje in Eindhoven.

Van A(rabisch) tot Z(eeuws)

In mijn kookboek 'De smaken van thuis' staan meer dan 120 lievelingsrecepten van drie (!) generaties over een periode van de laatste 100 jaar. Recepten die inmiddels door vele handen geperfectioneerd zijn. Verder staat het vol met buitenlandse recepten door onze internationale ervaringen van 'Arabisch tot Zeeuws'. Van kruidkoek uit begin 1900 tot Indiase tandoorichicken en traditionele Italiaanse pasta's. Het is eigenlijk meer dan een kookboek. Je beleeft hoe de afgelopen 100 jaar onze eetcultuur is veranderd in zowel oude als nieuwe recepten, foto's en verhalen.

Met dit boek wil ik de liefde voor eten delen. Echt fysiek delen. Daarom gaat alle winst naar het inloophuis voor dak- en thuislozen 't Hemeltje in Eindhoven. Zodat zij maaltijden kunnen koken, samen eten en een luisterend oor bieden.

Prijs per kookboek: € 29,95 exclusief verzendkosten.

Kookboek bestellen: kijk op rokusharder.nl



EVENSONG EXIT



Toen ik in 1995 uit Bergeijk, waar ik dominee was naar Eindhoven terugkwam rolde ik eigenlijk tegelijk in de kerkmuziek in onze wonderschone stadskerk Sint Cathrien. Eigenlijk begon het al in mijn afscheidsdienst in de r.-k. Hofkerk, waar Ruud Huijbregts als klavecijnist deel nam aan de vele muziek die er klonk en waaraan ook Fred Vonk participeerde omdat hij liederen componeerde en bewerkte. Het werd een lange en prachtige dienst, waaraan ook de Bergeijkse harmonie "Echo der Kempen" meewerkte. Dus dit naspel was eigenlijk ook een voorspel, want ik ben van het soort dat vindt dat zingend en spelend geloven veel gemakkelijker is dan in je eentje op een zolderkamer.

Zo rolde ik ineens op de zaterdagmiddag in Muziek in de Cathrien. Al gauw organiseerden Ruud Huijbregts, Gerard Habraken en Fred Vonk, die orgel speelden en ik, de eerste Evensongs op de zondagmiddag.

Samen met anderen werd een nieuwe stichting opgericht, de "Oecumenische Koorvespers Eindhoven". Toen wij begonnen waren er nog zeer weinig Evensongs in Nederland. Ik dacht zelfs maar één, die van de Utrechtse Janskerk. Nu na 25 jaar is het verschijnsel als een olievlek over Nederland uitgebreid en overal met groot succes. Kennelijk voorziet het in een behoefte vooral onder protestanten (de preken beu?), want anders zouden er niet zoveel kerkgangers op af komen. Hanna Rijken is er enige tijd geleden zelfs op gepromoveerd.

Wij hebben voortvarend onze diensten, tien per jaar, steeds weer verzorgd en aanvankelijk was de belangstelling van kerkgangers redelijk tot goed te noemen. Van koorleden werd veel gevraagd, want zij moesten elke maand een vrijwel nieuw repertoire instuderen in maar vier oefensessies. Dat betekent voor zangers om trouw de maandelijkse repetities te bezoeken en ook een bepaald muzikaal niveau!

6

Ik meen te kunnen zeggen dat de Capella Vesperale (zoals het Evensong koor is gaan heten) hoge ogen heeft gegooid. Het jaarlijkse hoogtepunt was altijd het Festival of Lessons and Carols, waar behalve de zangers ook zeven lectoren aan deelnamen. Veelal was een van de lectoren een vrijwilliger uit het Open Huis. Op een bepaald moment stelde ik voor om onze Lessons uit te voeren op de zelfde tijd als het al jaren op de BBC-radio klonk vanuit Kings College Chapel in Cambridge. "Midden op de middag van de vierentwintigste december, als ieder nog moet werken?" Maar vanaf de eerste maal was dat een groot succes.

Helaas liep de aandacht voor de Evensong steeds verder terug. Maar wat nog erger was, is dat er ook geen nieuwe zangers gevonden konden worden. In het seculiere Eindhovense is weinig bereidheid om op hoog niveau te zingen in de liturgie. Tijdens concerten is het ok, maar niet in kerkdiensten. Bovendien blijken ook steeds minder mensen zich voor langere tijd te willen binden, vandaar dat projectkoren het beter doen. Het huidige bestuur van de stichting heeft daarom besloten om te stoppen, dat betekent dat de Evensong na 25 jaar zal stil vallen. Eerlijk gezegd val ik van verdriet zelf ook helemaal stil. Het betekent m.i. dat de kerk kleiner en kleiner zal worden en daardoor ook onzichtbaar. Dat is wel een schril contrast met de opdracht: "Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen" (Mattheus 5, 16).

Maar wie weet wat ons nog te wachten staat, want is het niet zo dat er in elk einde een nieuw begin schuilt?

Chris Mondt

Helaas zijn de twee geplande uitvoeringen op 19 december, 15.00 uur in de Agnus Dei kerk te Waalre en op 24 december, 15.00 uur in de Eindhovense Stadskerk Sint Cathrien in verband met de coronamaatregelen afgelast. (Red)

TENTOONSTELLING ANNE RENSEN

Sinds twee november zijn in de absis van de St. Cathrien de schilderijen van de Eindhovense kunstenaar Anne Rensen tentoongesteld (*Foto zie volgende pagina*).

Titels van eerdere exposities geven aan dat de kunstenaar zich beweegt op het snijvlak van kunst en religie.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 16 januari.

Corry



GEDICHT

Geen zorgeloos nieuwjaar is mijn wens
maar mensen die mee zorgen
zorg om elkaar is mijn wens.

Geen zorgeloos nieuwjaar is mijn wens
maar oog voor mensen met zorgen
zorg voor hen is mijn wens.

Geen zorgeloos nieuwjaar is mijn wens
maar zorgvuldigheid in de zorg
Zorg voor wie kwetsbaar zijn is mijn wens

Geen zorgeloos nieuwjaar is mijn wens
maar wel dankbaarheid en vreugde
voor wie samen de zorgen delen en dragen.

Uit: op weg naar Kerstmis Marinus van den Berg