



## VAN DE REDACTIE



Lente 2020 in het Stadswandelpark

Jarenlang heeft in het Krantje een rubriek gestaan met de titel 'De laatste bladzijde'. Redactrice Breg presenteerde daarin allerlei boeiende, wijze en grappige uitspraken die ze in de loop van de jaren verzameld had. Ze fleurde die bladzijde op met grappige tekeningetjes van eigen hand.

In de praktijk is de laatste bladzijde die voor het Krantje geschreven wordt altijd de voorpagina. Dan is duidelijk hoe de verschillende onderwerpen een plekje hebben gevonden en hoe eventueel naar andere artikelen verwezen kan worden.

Het kost altijd hoofdbrekens hoe dat redactionele woordje gepresenteerd kan worden: vandaag dus zo.

Op pagina twee beginnen we gewoonlijk met een verslag uit de Kerngroep. Deze keer is dat van de hand van Loes.

De tweede vaste rubriek heeft de titel 'Even bijpraten', en wordt als regel door de coördinator geschreven. Bernadette praat ons uitvoerig bij. Ze kijkt terug naar de afgelopen maanden en bespreekt ook plannen en ideeën voor de komende tijd.

Loes heeft op internet weer allerlei wetenswaardigs gevonden wat voor ons ook van belang kan zijn.

Zo bijvoorbeeld over Netwerk GoedVolk dat gericht is op jongeren. Op 6 april organiseren we samen met hen een kledingmarkt in, voor en naast de kerk.

De kledingbank is verhuisd. Met het nieuwe adres heeft Loes meteen de adressen van tweede hands andere kledingwinkels opgezocht.

We waren erg blij toen in het Open Huis een lang gekoesterde wens in vervulling ging en er soep geserveerd kon worden tijdens de maaltijd tussen de middag. Het geeft iets huiselijks en troostends.

Een artikel over Soep & Co, die regelmatig bij het Open Huis op zaterdag aansluiten en op een vrijdag bij de Cathrien.

In Stratum is het initiatief genomen om een betere bestemming voor overgebleven voedsel te zoeken: er is een buurtkoelkast geplaatst!

En tot slot een indringend verhaal over iemand die stilletjes rondtrekt en goed een slaapzak zou kunnen gebruiken.

Mede namens Loes: veel leesplezier en graag tot de Jaarvergadering op 21 maart a.s. *Corry*

## INHOUD

Van de redactie	Corry	1
Van het bestuur	Loes	2
Even bijpraten	Bernadette	2
Waarom netwerk GoedVolk		3
Kleding		4
Soep & Co		5
Buurtkoelkast Hans		5
Door de mazen van het net	Y. de Kok	6
Training en Kledingmarkt		7

## VAN HET BESTUUR



Zoals elk jaar staat het begin van het jaar in het teken van het jaarverslag en daar zijn we met z'n allen heel druk mee. Thijs en Janny verzamelen alle benodigde gegevens en gaan er een mooie lay-out van maken en als alles meezit kunnen we het weer ouderwets presenteren tijdens de jaarvergadering op maandag 21 maart. In het jaarverslag worden ook de financiële gegevens meegenomen, alles is afgesloten en de stukken opgemaakt, ze zijn eerst goedgekeurd in de vergadering en daarna door de kascommissie en daarna door naar het secretariaat.

Inmiddels is er ook een gesprek geweest met enkele bestuursleden en Dineke over de invulling van de training komend jaar de reden voor het gesprek is de zorg over:

- de gemiddelde hoge leeftijd van onze vrijwilligers (73)
- "korte lontjes" bij een aantal van onze gasten
- ontstane situatie na corona.

Het bestuur vindt het wenselijk/noodzakelijk om hier de training op af te stemmen.

Verder heeft zich een Jonge Organisatie gemeld "Goed Volk" en het plan ligt er om hiermee samen te gaan werken. (iets over deze organisatie is te lezen in dit nummer)

Vaak hebben we al gesproken over VOG (verklaringen omtrent gedrag) en daarmee samenhangend een aangepast contract; daar gaan we binnenkort mee starten, het hoeft niet voor iedereen maar wel voor nieuwe vrijwilligers en vrijwilligers die na 1 januari 2016 zijn begonnen.

Voor alle bestuursleden is het wel een must.

Nieuwe vrijwilligers hebben we nodig om ook in de toekomst goed te kunnen draaien, de vrijwilligers zijn tenslotte de spil waarop alles draait en daarom is het heel plezierig te lezen dat er een paar aan het inwerken zijn. De kennis van de oude vrijwilligers is en blijft heel belangrijk.

Omdat we als Open Huis de financiën regelden voor de verwendagen en daar ook nog de

2

facturen voor moeten worden verstuurd is dit onderwerp ook ter sprake geweest en er is contact geweest met de gemeente over het insturen van de factuur.

De agenda's zijn getrokken voor de nieuwe bestuursvergaderingen.

Data:

23 Maart, 18 Mei, 7 September, 19 Oktober  
30 November

Loes

## EVEN BIJPRATEN



Zoals ik de vorige keer al had aangegeven, zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als bestuur trekken we daar ook hard aan en met resultaat! Inmiddels zijn Mohammad, Bodhi, Saskia en Ine als vrijwilligers begonnen aan hun proefperiode. In die periode kunnen ze kijken of dit inderdaad het vrijwilligerswerk is, dat bij hen past. Om hen beter te laten inwerken, hebben we als bestuur besloten om een nieuwe vrijwilliger te koppelen aan iemand die al langer meeloopt. Zo wordt een nieuwe vrijwilliger ook sneller opgenomen in de groep, wat ook belangrijk is. We hechten allemaal ook aan de onderlinge sociale contacten. Dat hebben we de afgelopen twee jaar wel gemerkt, omdat we door het coronavirus elkaar niet in groter verband konden ontmoeten. We hopen, dat dat binnenkort weer mogelijk is.

Gelukkig konden onze gasten en wij wel genieten van allerlei verwennerijen, zoals een dag in de Efteling en de Beekse Bergen. Gelukkig hadden we beide dagen goed weer en mochten we binnen zonder een QR-code te laten zien en er ligt ook nog het een en ander in het verschiet. Onze gasten mogen een keer gaan dineren bij Amaro en daar zijn natuurlijk ook wat vrijwilligers voor nodig. We hadden nog wat geld over van de gift van de gemeente en het leek ons een goed idee om Amaro daarvan te laten profiteren. Ieder jaar schenkt hij alle gasten een fantastisch diner en nu kunnen wij een keer iets terug doen. Overigens ligt het in de bedoeling om het uitgestelde kerstdiner diner rond Pasen te laten plaatsvinden, omdat de maatregelen

maakten, dat het diner rond kerstmis niet door kon gaan.  
De andere bijeenkomst moeten we nog plannen.

Jullie hebben gemerkt, dat de warme maaltijden al weer een aantal weken worden uitgedeeld. Omdat deze maaltijden vorig jaar steeds erg laat geleverd werden, is besloten om ze voortaan in te vriezen en ze zo de volgende dag uit te delen. Zo hoeft niemand te wachten en kunnen de gasten van het Open Huis op Zaterdag er ook van meegenieten.

Inmiddels hebben Loes, Rob en ik kennis gemaakt met Netwerk GoedVolk. Dat is een stichting die jonge mensen begeleidt in hun zoektocht naar wat er op de wereld allemaal te koop is, waar ze hun weg kunnen vinden of kennis kunnen maken met projecten die voor hen interessant zouden kunnen zijn. We hopen, dat sommigen de weg naar ons Open Huis kunnen vinden.

Vanuit dat netwerk wordt op woensdag 6 april een kledingbank georganiseerd in de kerk. Zij hebben tweedehands kleding verzameld en dat wordt uitgedeeld aan onze gasten.

Het netwerk zorgt voor vrijwilligers en waarschijnlijk zijn er ook mensen van ons bij nodig, maar daar horen jullie nog over. (zie de mail van Loes d.d. 17 maart jl.)

Van het koor 4Tune hebben we een donatie gekregen en daarom zal er op die dag ook een frietkot zijn en waarschijnlijk geeft Soep & Co ook acte de préséance, zodat niet alleen de uitwendige mens versterkt wordt, maar ook de inwendige. We verheugen ons er op.

Het zijn allemaal positieve momenten in een moeilijke tijd. We hopen, dat we de moeilijkste tijd achter de rug hebben. Als we maar voorzichtig blijven, komen waarschijnlijk betere tijden.

*Bernadette*

## WAAROM NETWERK GOEDVOLK?



V

In heel Eindhoven zetten GoedVolkers zich in om de samenleving een stukje mooier te maken. Niet omdat het moet, maar omdat zij dit graag willen! GoedVolkers zijn jongeren tussen de 14 en de 30 jaar, die gemotiveerd zijn om positief bij te dragen. Sluit jij je ook aan?

## Visie

Een Eindhoven waar voor elkaar klaarstaan in de samenleving vanzelfsprekend is.

## Missie

Persoonlijke ontwikkeling van de jongeren staat centraal. Door hun talenten te laten ontdekken, koppelen we de juiste vrijwilliger aan een passende hulpvraag.

## Doel

Hulp bieden aan de mensen in Eindhoven die het nodig hebben en daarmee een maatschappij creëren waar mensen echt voor elkaar klaarstaan.

Binnen Netwerk Goed Volk weten we dat je als vrijwilligers zelf groeit, door je in te zetten voor een ander. Je leert nieuwe skills, kunt jezelf persoonlijk ontwikkelen, leert allerlei nieuwe mensen kennen en voelt dat je goed en nuttig bezig bent.

Natuurlijk kun je vrijwilligerswerk ook heel goed inzetten om uit te zoeken waar jouw passie ligt voor jouw studiekeuze of loopbaan om ervaring op te doen binnen jouw studierichting of toekomstig werk. Een mooie aanvulling op je cv. Er is altijd iets te doen dat aansluit bij jouw motivatie en agenda. Vanuit Goed Volk kun je gecoacht worden, meedoen aan gratis trainingen en leuke activiteiten, samen met andere jongeren die zich - net als jij - inzetten voor een ander. En dat is echt heel waardevol.

Wil jij je een half jaar positief inzetten, veel over jezelf leren, anderen ontmoeten én een mooi certificaat ontvangen? Dan is een Maatschappelijk Diensttijd traject (MDT) iets voor jou! In 80 uur werk je aan je persoonlijke ontwikkeling door middel van coaching en groeiplaatsen, én zet jij je in op een vrijwilligersplek die bij je past. Natuurlijk wordt een MDT afgestemd op jouw agenda en is dit traject prima te doen naast school, studie of werk. Het certificaat dat je ontvangt wordt Europees erkend door werkgevers en staat dus ook nog eens heel mooi op je cv!

Wil je maatje worden van een oudere?

Taalmaatje worden van een statushouder? Of van iemand anders die een maatje kan gebruiken? Heel veel mensen zijn op zoek naar een maatje

Eén uur per week kan al zo veel betekenen voor iemand. Ontdek bij ons welk maatjestraject bij jou past.

Er zijn veel hulpvragen waar jouw hulp bij nodig is. Boodschappen doen voor ouderen, meehelpen verhuizen, activiteiten organiseren voor kansarmen, op zomerkamp gaan met kinderen met een beperking en nog veel meer. Als je graag praktisch je handen uit de mouwen steekt voor een ander, meld je dan nu aan!

Heeft u een hulpvraag of kunt u ondersteuning gebruiken?

We horen graag als u inwoner bent van Eindhoven en u hulp nodig heeft of iemand kent die hulp nodig heeft. Wij zoeken een vrijwilliger die hierbij kan helpen. Samen zorgen we ervoor dat iedereen geholpen kan worden!

Netwerk GoedVolk  
Humperdincklaan 4  
5654 PA Eindhoven

CONTACT  
Tel: 06-38498597  
Tel: 06-43120245

Info@netwerkgoedvolk.nl

*Wij als Open Huis hebben ook contact gezocht met de organisatie en zijn druk bezig om een aantal evenementen samen te organiseren en wij hebben ook al een jongeman, die ons helpt als vrijwilliger.* *Loes*

## KLEDING: Verschillende organisaties.



**De Kledingbank is verhuisd naar  
Camphuisenstraat 1 in Eindhoven.**

- Voor het maken van afspraken voor ZOMERKLEDING kan er vanaf 15 februari gebeld worden.
- Vanaf dinsdag 1 maart wordt er ZOMERKLEDING uitgegeven.
- Vanaf 1 februari kan er kleding gebracht worden naar de Camphuisenstraat 1. Voor het brengen van kleding is geen afspraak nodig. U

kunt het afgeven gedurende onze openingstijden. Die zijn niet veranderd.

### Telefoon:

- dinsdagmorgen 09.00 - 12.00 uur
- woensdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
- donderdagochtend 09.00 - 12.00 uur op het volgende telefoonnummer: **040 - 282 37 50.**

### **Leger des Heils Kledingwinkel Eindhoven**

In de kledingwinkel van het Leger des Heils in Eindhoven vind je kleding van goede kwaliteit voor een betaalbare prijs. De bedragen beginnen al bij een paar euro. De kleding is netjes gesorteerd. Er kan ook een kopje koffie gedronken worden.

### **Openingstijden**

van 9.30uur tot 16.00 uur  
op Vrijdag gesloten.

Pisanostraat 47a 5623CA Eindhoven

**Telefoon: 040 - 243 22 19**

### **Duurzaam**

Stichting #Awesome Kledingruilatelier in Eindhoven is er voor iedereen. Of je nu een kleine beurs hebt, duurzaam wilt winkelen of gewoon dol bent op pre-loved kleding, je bent van harte welkom! We werken met gekregen kleding die we in onze winkel hangen, pimpen of recyclen. Dit alles doen we met een enthousiaste groep vrijwilligers.

### **Kleding voor iedereen**

Bij #Awesome hebben we een dameswinkel, een herenwinkel en een kinder- en babywinkel. Natuurlijk hebben we ook schoenen. En om je outfit compleet te maken, hebben we diverse accessoires zoals sieraden, riemen, tassen en hoeden.

Openingstijden:

**Dinsdag 09.30-12.00 / 14.00-16.30**

**Woensdag 09.30-12.00 / 14.00-16.30**

**Donderdag 09.30-12.00**

**Vrijdag 09.30-12.00**

**Zaterdag (2e van de maand) 11:00-15.00 uur  
(m.u.v. zaterdagen in juli & aug)**

### **Adres**

**Stichting #Awesome  
Bloemfonteinstraat 62  
5642 EH EINDHOVEN  
[kledingruil@outlook.com](mailto:kledingruil@outlook.com)**



Zij hebben een samenwerking met de straatpastor in Eindhoven en dus met het Open Huis, sluiten op zaterdag regelmatig aan bij de inloop van het Open Huis op Zaterdag en iedere laatste vrijdag van de maand staan ze met de bus voor de St. Catharinakerk.

### Warmte in koude tijden

Met de camper-bus brengen ze gratis soep en maaltijden. Ze hopen hiermee de mensen te bereiken die zich alleen voelen, het financieel, emotioneel of sociaal moeilijk hebben of om wat voor reden dan ook even wat extra's kunnen gebruiken. Ze zetten hun eten in als middel om te verbinden en brengen naast een warme maaltijd, vooral een warm hart.

Ze brengen aandacht en menselijk contact tot stand. Op deze manier willen ze zoveel mogelijk teruggeven aan de mensen en hopen ze een bijdrage te leveren aan onze samenleving, omdat we weten hoe waardevol verbinding kan zijn, omdat ze zien dat het nu nog belangrijker is dan ooit.

Ze voelen dat we willen helpen, dus dat doen ze gewoon. Ze staan nog aan het begin en zijn aan het zoeken naar de juiste vorm om alles zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het liefst zouden ze hier fulltime mee bezig zijn, maar vooralsnog is het project op vrijwillige basis en halen ze hier geen inkomsten uit. Alles wat ze ophalen gaat terug naar de mensen.

Voor het bereiden van de soep (en andere warme maaltijden) kunnen ze terecht bij de keuken van Springplank op de Boutenslaan (oude Sociaal Pension van Neos). Ze bereiden hier de maaltijden en leveren hiermee meteen een dagbestedingsmogelijkheid voor de bewoners. Ze zijn met Soep & Co steeds op zoek naar mooie samenwerkingen om elkaar te kunnen versterken. Ook hier maken we gebruik van de kracht van verbinding.

*Het is een prachtig initiatief en heel fijn dat onze gasten er ook van kunnen meegenieten.*

Loes

## BUURTKOELKAST HANS

Stratum tegen voedselverspilling



In Stratum staat sinds november 2021 een koelkast die door heel de wijk wordt gedeeld. In de buurtkoelkast kunnen mensen eten zetten dat zij overhouden en iedereen mag er eten uithalen.

De koelkast staat bij Jumpstart040. Een organisatie die kookt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het idee van de deelkoelkast kwam van een van de vrijwilligers, Hans van Boele. Iedereen kan eten dat ze overhebben kwijt in de koelkast. "Mensen die het goed kunnen gebruiken kunnen hier eten van meenemen, maar het is voor iedereen", vertelt Joost Willems, de kok van Jumpstart040. "Ook als je bijvoorbeeld een keertje geen zin hebt om te koken, uiteindelijk is het belangrijkste dat eten niet verspild wordt".

### Vertrouwen

De koelkast werkt op basis van vertrouwen. "We gaan geen inkomen controleren om te zien of mensen zelf eigenlijk boodschappen hadden kunnen doen of de koelkast 's avonds op slot zetten", vertelt Joost Willems. Het enige dat gecontroleerd wordt, is of het voedsel nog goed is.

### Voedselverspilling

Zolang er maar minder voedsel verspild wordt. Maar daarvoor heb je ook organisaties zoals Too Good to Go of de voedselbank. "Bedrijven zoals Too Good To Go zorgen voor minder voedselverspilling bij supermarkten. Met dit initiatief zorgen we ervoor dat dat laatste restje van mensen zelf niet verspild wordt", legt Willems uit.

De buurtkoelkast is te vinden bij Jumpstart040, bij het Kalmoesplein 70.

### Over Jumpstart

Jumpstart is een jonge organisatie met een sterk sociaal-maatschappelijk karakter die mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk en zelfstandigheid. Bij Jumpstart creëren we samen een keten van positiviteit.

#### **Missie**

Vanuit een keten van positiviteit een duurzame voedingsbodem creëren waarin kwaliteiten verder ontkiemen.

#### **Visie**

Versterken van de persoon zodat deze optimaal gebruik leert maken van de eigen vaardigheden en talenten.

Samen onderzoeken hoe deze vaardigheden lokaal ingezet kunnen worden ter versterking van mens & wijk.

Maatschappelijk verantwoordelijkheid.

Iedereen wil gezien en gehoord worden, daarom vinden wij een maatschappelijk betrokken en betekenisvolle houding belangrijk, niet alleen voor de persoonlijke ontwikkeling maar ook vanwege een positieve bijdrage aan het versterken van de gemeenschap.

Wereldwijd wordt er per jaar ongeveer 1,3 miljard ton voedsel verspild! Je leest het goed...

Bij Jumpstart snijdt het mes aan drie kanten: Voor onze kookactiviteiten gebruiken wij vooral producten die anders verspild zouden worden. Deze producten zetten wij in als middel om onze deelnemers te trainen. Een groot gedeelte van dit bereide voedsel wordt gedoneerd aan initiatieven in de directe omgeving. Denk hierbij aan dak- en thuislozen, minimaas, kortom daar waar nodig.

## **DOOR DE MAZEN VAN HET NET**

**‘Geef me een goede slaapzak’, vroeg hij. En misschien was dat inderdaad het beste hulpaanbod dat we hem hadden kunnen doen toen hij plotseling vrijkwam. Niemand van ons behandelteam was nog zo naïef om te menen dat het bevechten van bureaucratische barrières meer succesvol zou kunnen zijn dan Don Quichottes strijd tegen de windmolens ooit was geweest, maar we probeerden wel opnieuw en tegen beter weten in, te zoeken naar de mazen in het systeem. Hij was, zonder zich zelfs maar bewust te zijn van netten en wetten om hem heen, door Europa gereisd. Zonder richting, zonder doel, zonder ergens contacten te leggen of contacten met zijn familie te onderhouden, gewoon zoals mensen met schizofrenie soms zomaar zwerven.**

De grimassen die hij maakte, zijn ongewassen lichaamsgeur en de manier waarop hij zich schichtig voortbewoog en oogcontact meed, moeten op voorbijgangers een vreemde indruk hebben gemaakt, maar mensen zoals hij, die alle symptomen van schizofrenie vertonen maar niemand tot last zijn, kunnen lang rondzwerven zonder dat iemand zich met hen bemoeit.

Bij Jumpstart bieden wij trajecten aan op het gebied van arbeidstraining en dagbesteding. Wij bieden een breed pallet aan mogelijkheden aan.

#### **Wat kun je zoal bij maaltijden.**

Bereiden: Als deelnemer kun je terecht voor verschillende trajecten.

Ze bieden zowel dagbesteding als arbeids-toeleidende trajecten aan.

Heb je affiniteit met koken,

wil je weer onder de mensen zijn

en ben je toe aan een uitdaging? Het is mogelijk.

#### **Doneren.**

Ze geven er voedsel een tweede kans. Heb je producten over en wil je dat die goed terecht komen: Zij verwerken deze producten in voedzame maaltijden die ze gratis delen met de wijk.

#### **Hans de buurt koelkast.**

Nodig? Kun je om wat voor reden dan ook een maaltijd gebruiken, voel je dan vrij om langs te komen om een maaltijd op te halen. Dat kan op verschillende manieren,

- op locatie op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00-16.00uur.

- En buiten deze tijden bij Hans, onze buurt koelkast; de plek waar wij maar ook andere buurtbewoners, maaltijden delen.

**Deze staat bij ons voor de deur op het Kalmoesplein 70 in Eindhoven.**



Hij vocht niet met mensen, hij maakte geen brand en hij liep niet op straat te schreeuwen en daarmee bleef hij maanden uit beeld van de ggz en de politie, hoewel later bleek dat hij toch eens ergens op een politiebureau door een crisisdienst was gezien en weer heengezonden.

Er zit een zekere rechtsongelijkheid in dat mensen die agressief zijn of overlast geven gemakkelijker de benodigde zorg voor hun schizofrenie krijgen dan mensen die in alle stilte psychotisch zijn. Dat hij uiteindelijk wel werd opgenomen, zij het niet in een psychiatrische kliniek maar in de gevangenis, was vanwege een van de meest suffe delicten waarvoor iemand kon worden vastgezet: het niet betalen van diverse bekeuringen. Hij had die gekregen wegens reizen zonder geldig vervoersbewijs, het niet opvolgen van aanwijzingen van agenten en plassen in het openbaar. Wie rondzwerft doet dat zelden enkel lopend, maar neemt vaak de trein of tram. Wie een hoofd vol stemmen heeft, hoort lang niet altijd goed wat een ander tegen hem zegt. En wie dakloos is in een periode van lockdown heeft weinig andere plekken om te plassen dan de straat. Goed beschouwd werd hij dus vastgezet vanwege zijn ziekte. Dat bood ook kansen. Vaak biedt detentie mogelijkheden om iemand die, vaak onwetend, door de mazen van de hulpverlening weet te zwemmen toch een behandeling te kunnen bieden. Dat zijn de leukste kanten van ons werk: iemand die vaak min of meer toevallig in detentie is terechtgekomen voor zijn psychose behandelen en als hij vrijkomt verwijzen naar de ggz.

Hij moet ooit ergens eerder zijn behandeld, want hij nam de voorgeschreven medicatie zonder aarzeling. Met de anti psychotische medicatie nam het grimassen trekken af en was het mogelijk om kort met hem te praten, zonder dat hij wegliep of een niet te volgen antwoord gaf. Over zijn voorgeschiedenis wilde hij niets vertellen.

Na zijn korte detentie zou hij worden uitgezet, had de IND ons laten weten en wij dachten dat dat ook werkelijk zou gebeuren. We zouden hem een medische overdracht meegeven en de marechaussee, die zijn terugkeer zou begeleiden, laten weten dat hij in zijn land naar een kliniek moest worden gebracht. Maar natuurlijk bleek de werkelijkheid anders: hij was gewoon een EU-burger, die bovendien geen ernstig delict had gepleegd en hij was vrij om zich door Europa te bewegen. Dat hij zijn identiteitsbewijs was kwijtgeraakt, was daarbij wel een complicerende factor. Zelfs aanmelding bij de nachtopvang bleek op het ontbreken van een ID-kaart stuk te lopen. Hoewel je natuurlijk kon hopen dat als hij op een kille februarinacht voor de deur zou staan, iemand hem toch zou binnenlaten. Maar hij wilde helemaal niet naar een nachtopvang. Hij wilde 'to Paris', en vanwege de nog koude nachten, zeker op kille perrons, met een warme slaapzak.

Een crisismaatregel - om hem acuut te kunnen opnemen in de ggz en voor verdere teloorgang te behoeden - vereiste een meer pragmatische dan principiële insteek. Voor het gevaar op de langere termijn is immers niet de crisismaatregel, maar de zorgmachtiging ontworpen. Het organiseren van een zorgmachtiging vraagt echter tijd, waarin de patiënt niet uit beeld mag verdwijnen, maar aanwezig moet zijn als de psychiater en later ook de rechter hem komt beoordelen. Dat is bij een zwervende man natuurlijk een bureaucratisch lachertje. Een crisismaatregel, waarmee de zorg buiten de gevangensmuren wel van start zou kunnen gaan, kreeg hij echter om principiële redenen niet. En dus ging hij de poort weer uit zoals hij was binnengekomen: zonder doel en zonder spullen. Een collega realiseerde zich dat hij nog een warme slaapzak over had, maar die lag thuis.

*Yolande de Kok is als psychiater werkzaam in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum te Scheveningen.*

***De eerstvolgende training is op maandag 28 maart a.s.***

***In samenwerking met Netwerk Goed Volk:  
Woensdag 6 april van 12.00-14.00 uur  
Kledingmarkt in, voor en naast de kerk***