



VAN DE REDACTIE



Lekkernij van de maaltijd bij Amaro

Het is de hoogste tijd om weer een Krantje te publiceren.

Er is ook weer aardig wat te melden en als ik de inhoudsopgave bekijk zijn er ook heel wat leuke dingen gebeurd.

Loes doet kort verslag van wat er in de bestuursvergadering is besproken en Bernadette praat ons weer helemaal bij over de kledingmarkt, de speciale training in de herfst, en de maaltijd bij Amaro.

Gezien de foto's moet dat wel bijzonder gezellig en lekker zijn geweest.

Loes praat ons bij over het Open Huis op zaterdag. Dat duurt altijd maar kort, maar het klinkt wel heel intensief.

Janny doet verslag van de speciale training in mei en over de afspraken voor aparte trainingdagen in de herfst.

Het bestuur doet melding van een paar vacatures die in de komende maanden ontstaan.

'Ervaring die staat, bestaat ondertussen al tien jaar en in een interview met directeur Els Keet komen visie en werkwijze aan de orde.

Vanaf het begin van het Open Huis zijn er tentoonstellingen georganiseerd door de werkgroep Visueel. Een aantal jaren geleden werd het een gezamenlijk project van Open Huis, Cathrien en de Jorisparchie. Nu komt daar een einde aan en zal er een permanente tentoonstelling komen.

Op Bevrijdingsdag werd er bevrijdingssoep uitgedeeld en er zijn recepten voor wie de soep zelf wil maken.

Er zijn pelgrimsroutes uitgezet in Brabant en daar vertelt Loes wat over.

In het Decemberkrantje kondigde Chris Mondt aan dat er een einde kwam aan de jarenlange traditie van de Evensong in de Cathrien op de derde zondag in de maand.

Joke - die jarenlang meezong in de Capella Vesperale - komt met de verheugende mededeling dat er toch een doorstart zal zijn in september.

Het Krantje sluit af met een gedicht van Richard Kemper.

Mede namens Loes weer veel leesplezier toegewenst en een mooie zomer!

Hartelijke groet,

Corry

INHOUD

Van de redactie	Corry	1
Van het bestuur	Loes	2
Even bijpraten	Bernadette	2
Open Huis op zaterdag	Loes	3
Training mei 2022	Janny	3
Vacatures	Bestuur	4
Ervaring die staat		4
Kunst in de Cathrien		5
Vrijheidsoep	Loes	6
Bon Camino	Loes	6
Evensong	Joke	6
Gedicht	R. Kemper	7



Uit de bestuursvergadering 18-5-2022.

Vrijwilligers:

De stand van zaken over het nieuwe in te vullen contract en de aanvragen VOG zijn besproken, alsmede het inwerken van nieuwe vrijwilligers en de vrijwilligers die komen van de organisatie Goed Volk.

Bernadette is bezig met het bundelen van info voor de vrijwilligers, het zal besproken worden in de bestuursvergadering zo nodig aangepast en daarna verspreid.

Belangrijk aandachtspunt is een ontruimingsoefening en het AED systeem. Beide komen binnenkort aan bod. Het is belangrijk te weten of er BHV's (bedrijfshulpverleners) zijn, verder overwogen of er een cursus moet komen. Ook de trainingen zijn aan de orde geweest (in dit krantje schrijft Janny hier iets over)

De reeds voorhanden zijnde functiebeschrijvingen worden besproken, toegelicht en van commentaar voorzien, ze zijn nog niet allemaal klaar; het is dus ook een agendapunt voor de volgende vergadering.

Verder is er gesproken over taken binnen het bestuur of bij vrijwilligers, die in de toekomst of zeer nabije toekomst opvallen. Ook dit wordt volgende vergadering een agendapunt.

Verder is het volgende keer de laatste bestuursvergadering van Thijs en nemen wij die dag afscheid van Thijs als bestuurslid. We hebben geëvalueerd over de jaarvergadering en kledingmarkt.

Volgende vergaderingen: 29 Juni,
7 September, 19 Oktober 30 November

Loes



Het is al weer een tijdje geleden, dat we de kledingbank hebben georganiseerd in samenwerking met mensen van Netwerk GoedVolk. En het was een succes! 's Morgens op 6 april waren we al vroeg in het Open Huis. We hebben die dag geen gewone opening gehad, omdat we de Ontmoetingsruimte nodig hadden om de massaal aangeleverde kleding te sorteren.



Gelukkig had GoedVolk ook veel vrijwilligers meegebracht dus met vereende krachten hebben we een mooie kledingbank neergezet in de kerk. Om 12.00 uur gingen we open, maar vóór die tijd waren er al een aantal gasten een kijkje komen nemen. De sfeer werd nog extra verhoogd door de aanwezigheid van koffie en thee met een koekje, Soep & co met heerlijke soep met brood en buiten, naast de kerk stond een frietkraam, waar alle gasten en vrijwilligers frites met iets er bij konden halen. Velen hebben daar gebruik van gemaakt, waardoor niemand met honger naar huis ging.

HET OPEN HUIS OP ZATERDAG



Het was een gezellige middag, waarop velen ruime keuzes gemaakt hebben uit de kleren, die beschikbaar waren. Na sluiting bleek er nogal veel kleding over, waardoor we besloten hebben om in het najaar het nog eens dunnetjes over te doen. Details daarover volgen nog.

De laatste tijd zijn er een paar incidenten geweest met gasten in de ontmoetingsruimte. Dat heeft veel indruk gemaakt bij gasten én vrijwilligers. We hebben besloten om een bepaalde situatie te bespreken tijdens de training met Dineke. Dat heeft verhelderend gewerkt, maar we realiseren ons, dat we ook een andere, meer instrumentele training nodig hebben. Gelukkig hebben we iemand van de Fontys hogescholen bereid gevonden om die trainingen samen te stellen en ook te geven. Evi Heinrichs zal dat in september en november doen. De data en de uitnodiging daarvoor komen binnenkort. Evi heeft veel ervaring met onze doelgroep en kan ons voor ons vrijwilligerswerk prima toerusten. Een verrassend verwenmoment hadden we op 19 mei. Met 29 man, gasten en vrijwilligers, hebben we een heerlijk 3-gangendiner geserveerd gekregen in het Stroomhuis op 't Eindje. Het behoort ook tot de keuken van Amaro, maar dan iets laagdrempeliger en dat was voor deze gelegenheid een perfecte ambiance.

Het was erg gezellig, iedereen was vrolijk en we mochten eten van gouden bestek! Wat wil je nog meer. We hebben met z'n allen genoten. We hadden ook een beetje geluk met het weer, want eerder die middag was er een enorme hoosbui geweest en we waren bang dat iedereen door de regen naar het Stroomhuis moest, maar gelukkig werd het droog en zonnig, waardoor niemand het liet afweten. Weer een moment met een gouden randje. Op de foto kun je zien hoe leuk het er allemaal uitzag. Ik wens jullie allemaal een heerlijke zomer.

Bernadette

Kom je op zaterdagmorgen rond half twaalf in de buurt van de Woenselse Markt en de Kronehoefstraat dan tref je er ongetwijfeld gasten van het Open Huis op Zaterdag aan, in afwachting van de deuren die rond twaalf uur open gaan.

Het is een prima locatie en we zijn erg blij dat we de gelegenheid krijgen om onze gasten onder de toren van de Petrus Kerk te ontvangen. Altijd soep en een lunchpakket en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. We ontvangen zo'n 20 tot 25 gasten in een uur tijd en het grootste gedeelte van de tijd wordt etend en pratend doorgebracht. Een fijne ontmoetingsplek en de vele passanten die richting Woenselse Markt gaan weten het al en kijken met genoeg hoe gezellig het eraan toe gaat. Ben je in de buurt kom even binnen Welkom.



Op 19 Mei was het dan zo ver, we gingen uit eten bij Amaro in het Stroomhuis en een heerlijk driegangendiner werd er geserveerd, dat was even iets anders.

Bernadette schrijft erover in dit krantje, maar natuurlijk ook een paar foto's. *Loes*

TRAINING MEI 2022



De training van maandag 16 mei verliep anders dan de andere trainingen. Deze keer hebben we aan de hand van een recente gebeurtenis eens nauwkeurig uitgeplozen wat er nu precies aan de hand was. Hoe kon het bij elkaar komen van een paar mensen zo escaleren?

Onder leiding van Dineke werd in drie groepen, verdeeld over de dag, een analyse gemaakt. Niet alleen van het gebeuren zelf maar ook van het gedrag van de verschillende gasten.

Natuurlijk kennen we inmiddels de voorkeuren en gewoontes van onze vaste gasten maar waarom ontstond er dan toch een explosief mengsel? De analyse maakte veel duidelijk, maar vervolgens is de vraag: hoe ga je daar als gastvrouw en gastheer mee om? Wanneer doe je een beroep op de huisregels van de Ontmoetingsruimte en wanneer grijp je in? En wat voor iedereen het moeilijkste blijkt: wanneer vraag je iemand om de ruimte te verlaten?

Daarom krijgen de vrijwilligers in het najaar een tweetal trainingen (verdeeld over twee groepen) die specifiek gericht zijn op weerbaarheid en assertiviteit. De docent van de hogeschool die deze trainingen zal geven, heeft veel ervaring met de problematiek die wij aantreffen in het Open Huis. De eerste training zal gericht zijn op het geven van praktische handvatten waarna in een tweede training een verdieping van de eerste zal plaatsvinden.

De data voor deze trainingen zijn al bekend bij de vrijwilligers: 14 en 21 september voor de eerste praktische training; 9 en 16 november voor de verdieping ervan. *Janny O*

VACATURES

Voorzitter Open Huis:



Voor onze stichting zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter: de tweede termijn van Anneke zit er eind december op en zij gaat er mee stoppen. Het zou fijn zijn als wij al voor die tijd iemand hebben, die dit stokje wil overnemen. Er is een functiebeschrijving voor handen. Mocht je er iets voor voelen of iemand weten die het zou willen doen neem dan contact op met onze secretaris.

Redactie en ontwerpen Krantje



We zoeken ook een redacteur en een ontwerper.

Corry heeft te kennen gegeven na het septemnummer van ons Krantje te willen stoppen. Dat heeft ze heel lang gedaan.

Is er iemand of zijn er misschien meerdere die deze taak op zich willen nemen, neem dan contact op met de redactie van het krantje dus met Corry. Ook voor inlichtingen wat er zoal moet gebeuren kun je bij haar terecht.

ERVARING DIE STAAT



‘Ervaring die staat’ kijkt al tien jaar om naar de meest kwetsbare Eindhovenaren

Els Keet, directeur van Stichting Ervaring die Staat (EDS): „ Wij geloven dat je moet luisteren naar wat mensen willen. Ze moeten het zelf doen, maar wij geven hen vertrouwen. We laten merken dat wij in hen geloven, want als je iemand opgeeft geeft hij of zij zichzelf ook op. Door te vertrouwen ontstaat er verbinding en met die verbinding zijn we in staat om deze mensen te helpen.

Meest kwetsbare Eindhovenaren

Ervaring Die Staat biedt sociaal kwetsbare medeburgers, jong en oud, in Eindhoven een veilige haven, een plek om tot rust te komen, om te herstellen. Naast dagbesteding zijn er ook zelfbeheerwoningen waarin mensen weer leren wonen om vanuit hier door te stromen naar een eigen woonplek. Verder is er een outreachend team dat is gericht op de moeilijkst bereikbare inwoners. Door presentiebenadering, dit houdt in dat deze groep mensen gezien wordt, serieus wordt genomen en het meest belangrijk: niet in de steek wordt gelaten.

Maya is teamleider wonen bij Ervaring Die Staat „Het mooie aan mijn werk is dat ik mijzelf als instrument zie. Ik kan het gesprek aangaan en luisteren, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Als we aan de ‘Ronde Tafel’ zitten, de plek waar we ons wekelijks overleg hebben, dan mag iedereen aanschuiven. Je kwetsbaar opstellen is soms moeilijk, maar om er juist dan voor elkaar te zijn, dat is puur en echt. Die ‘Ronde tafel’ is trouwens inmiddels een grote kring geworden”, lacht ze. „Onze ‘familie’ groeit maar door.” Mensen krijgen een kans om in een van de zelfbeheerwoningen te komen wonen. Ze bieden woningen en woonbegeleiding in de WMO en in de Maatschappelijke opvang voor mensen vanaf 18 jaar. Ze hebben passende woonoplossingen voor kwetsbare groepen. Er zijn drie van die zelfbeheerwoningen waarin mensen weer leren wonen en waar ze kunnen stabiliseren en uitstromen naar een eigen woonplek. Ze bieden iedere keer opnieuw de uitgestoken hand. Ervaring Die Staat, staat naast je met liefde, vertrouwen en respect.” Geweldig dat er zo’n organisatie in Eindhoven bestaat: proficiat met jullie jubileum.

Bron: krant en website.

KUNST IN DE CATHRIEN

Kunst in de Cathrien stopt na een decennialange traditie, exposities van schilderijen en foto’s in de absis van de Eindhovense Catharinakerk.

In dit project waar ook tot 2019 het Open Huis actief was -niet alleen financieel maar ook met inbreng - was de parochie St Joris de enige die er nog op alle fronten bij betrokken was. Laurens, beheerder van de kerk en medebestuurder van Kunst in de Cathrien heeft er de laatste jaren heel wat tijd in gestoken om alles voor elkaar te krijgen, denken we alleen al aan de inrichting, soms inlijsten, ophangen van titelkaartjes enz.

Het kunstproject, dat zich vooral richtte op daklozen die opgevangen worden in de kerk, ontstond al in 1986, - kreeg de naam Visueel - de achterliggende gedachte was dat mensen die geen bezoek aan een museum kunnen bekostigen, hier toch van kunst konden genieten. In 2012 werd de naam gewijzigd in Kunst in de Cathrien.



Icoon uit een van de tentoonstellingen

Vier tot vijf tentoonstellingen per jaar werden er ingericht en kansarme kunstenaars kregen de gelegenheid om hier te exposeren. De voorzitter van het bestuur betreurt het dat het stopt. Maar gezien de vele mensen die de kerk bezoeken, zal er een permanente expositie komen, over de architect van de kerk, Pierre Cuypers. Verder zal er ook ruimte zijn voor allerhande spullen uit de kerk. (geraadpleegd ED 24-03-2022)

Noot van de redactie:

Bij de oprichting van het Open huis in 1986 werd niet specifiek gedacht aan dak- en thuislozen, maar gastvrijheid ‘voor ieder die de binnenstad ingaat en weer uit gaat’.

Bij het brainstormen over hoe gastvrijheid vorm te geven kwamen de volgende ideeën naar voren: er moet iemand zijn, er moet iets te doen zijn, er moet iets te praten zijn, er moet iets te drinken zijn, er moet stilte zijn, er moet iets te zien zijn... Dat laatste werd door Visueel vorm gegeven, met tentoonstellingen die een sociale, culturele of spirituele invalshoek hadden.

Redactie

VRIJHEIDSSOEP



Wij kregen de vrijheidsoep aangeboden en deze is uitgedeeld op 5 Mei en bij het Open Huis op Zaterdag, de zaterdag van die week. Een heel leuk initiatief. Wellicht wilt u dit zelf maken dus hierbij het recept. Eet smakelijk.

Vrijheidsoep zelf maken

Verhit de olie in een grote pan en fruit daarin op middelhoog vuur de preiringen, knoflook en kerriepoeder, tot de prei glazig is en felgroen. Roer de bloemkoolrijst en aardappelblokjes erdoor en blus af met de kokosmelk, breng aan de kook en giet de bouillon erbij.

Ook op internet vind je een variant waarbij je van stap tot stap geïnstrueerd wordt:
<https://www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijden/vrijheidsmaaltijdsoep>

BON CAMINO



Camino Brabant is een pelgrimswandeltocht van bijna 300 kilometer door het mooie Brabantse landschap langs Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda. Camino Brabant is gebaseerd op het concept van de pelgrimstocht naar Santiago.

6

Dit concept is uniek, zo ook de bewegwijzering, en het pelgrimspaspoort waarin je de stempels kunt verzamelen bij de verschillende Maria kapelletjes langs de route.

Alle stempels zijn nu geplaatst en de route is per 1 mei 2022 geopend. De stempelkaarten zijn nu te koop op onze website. We hebben nu de bewegwijzering aangegeven en bij de stempelkaart zitten ook de 13 routes in GPX formaat. Dit samen met een veilige rustige route, goede overnachtingsmogelijkheden, route stickers en bordjes, stempel plaatsen en startpunten welke goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer.

Officieel startpunt van deze route R05 is de Catharina kerk waar we in kerk links het Maria plakkaat vinden. De stempel ligt dan rechtsachter in het kaarsenrek.

Dus als je wilt gaan wandelen de eerste plek kennen we al.

Website: <https://www.caminobrabant.nl>

Gr loes

EVENSONG IN DE CATHARINAKERK



Al zo'n 25 jaar worden er in onze kerk Evensongs gehouden, en wel eenmaal per maand op zondagmiddag om 17:00 uur.

Deze vieringen komen nagenoeg overeen met het in Engelse kathedraalen gebruikelijke, waarbij het accent vooral ligt op de door het orgel begeleidde zang, waarin onder meer Psalmen en prachtige Anthems door het Evensong-koor ten gehore worden gebracht. Maar er is ook ruimte voor samenzang van kerkgangers en koor.

De koorleden gekleed in rode koormantels komen zingend door het middenpad naar voren bij het begin van een viering, en dat vind ik telkens een indrukwekkend moment.

Indertijd heb ik gedurende een aantal jaren als lid van het Evensong-koor gezongen.
De afgelopen tijd heb ik - samen met mijn man - als kerkganger de vieringen bijgewoond.

Een heel bijzondere ervaring is het meebeleven van de dienst op 24 december: het Festival of Nine Lessons and Carols, een opmaat naar het Kerstfeest.

Een paar maanden geleden schrok ik van het volgende bericht:

Evensong-vieringen zullen worden beëindigd.
Dit zou niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen een groot verlies betekenen.

Maar... er komt nu een doorstart van de Evensong-activiteiten daar de Evensong-traditie in Eindhoven niet verloren mag gaan.

Een nieuw bestuur zal zijn schouders eronder zetten, zodat vanaf komend najaar de vertrouwde Evensong-klanken weer in de Catharinakerk zullen klinken.

Joke H

Gedicht: DAT MOET:.



Mag je nog genieten
Van de volle zon
Als niet zo heel veel verder
Mensen levens achterlieten
Huizen, scholen, pleinen
Waar hun liefde ooit begon

Mag je kijken naar je kind
Die op pad gaat naar het strand
Een bijbaan wacht op hem
Als jongens net zo oud
Zich in dezelfde nacht
Vol overgave storten
In strijden voor hun land

Mag je camelia's zien bloeien
Je verbazen hoe dat felle rood
Na dorre kou komt bovendrijven
Er is leven, er is leven na de dood

Mag je lachen om een koe
Die huppelt, hapt naar frisse lucht
Als kilometers verder
Kinderen huppelen
Op hun reddeloze vlucht

Mag je zingen over lente
Als mannen schreeuwen over haat
Mag je zoeken naar een kus
Als alles steen voor steen
Steeds kapotter gaat

Mag je nog genieten
Of sla je de plank mis
Als al het mooie verderop
Juist ver te zoeken is

Als midden in verdriet
Niets er nog toe doet
Dan mag genieten niet
Dan is het iets
Dat moet

Richard Kemper

